

Zambia Juli 2007

Mike en zijn gezin in Zambia

De president van de Alkare Foundation, Mike Gregg, is in de zomer van 2007 naar Zambia gereisd met vrouw en tweeling dochters. Ze bezochten daar een van de door de stichting gesponsorde weeshuizen. Bij zijn terugkeer riep Mike uit: “God zet dingen in Zambia in beweging.” En nu we zijn rapport gelezen hebben, zijn we als bestuur het hartelijk met hem eens.

De familie Gregg bezocht het Kabwata Weeshuis in Lusaka, Zambia, waar Angela Miyanda directrice is. Zij is de vrouw van de vroegere vice-president van Zambia en een trouwe dienaar van Jezus Christus. “Kabwata” betekent “kop water”, een zeer toepasselijke naam omdat de waterput van het weeshuis het hele dorp van schoon water voorziet. Bovendien voorziet Kabwata in de basisbehoeften van 85 weeskinderen – onderdak, eten, onderwijs en het Goede Nieuws van onze Meester Jezus. Mevr. Miyanda krijgt dit allemaal voor elkaar met behulp van donors van buitenaf. Mike benadrukt hoe op miraculeuze wijze de voorraden die minimaal nodig zijn voor de basisbehoeften van de wezen, zich schijnen te vermenigvuldigen. Elke dag geeft een honderd-pond-zak “millie meal”, een soort maïsmeelpap, genoeg voedsel voor alle kinderen – nog een geval van broden en vissen in Gods Koninkrijk.

Megan en Kristy, de dochters van Mike, vonden de kinderen van Kabwata respectvol en uitermate beleefd, ondanks de harde omstandigheden waaronder zij moeten leven. Megan zei: “Ze gedragen zich allemaal zo netjes en ze zijn gek op snoep!” Gek op snoep zijn is een wereldwijd fenomeen, maar HIV-positief zijn niet. Helaas zijn veel kinderen in het weeshuis HIV-positief. Kinderen die geïnfecteerd zijn, ontvangen virusbestrijdende geneesmiddelen dankzij giften vanuit Europa en Amerika. Daar zijn we diep dankbaar voor.



Eén jongeman, Gift, heeft de harten van de familie Gregg gestolen. De plaatselijke autoriteiten brachten hem in december 2005 naar het weeshuis met derdegraadse brandwonden over het grootste deel van zijn lichaam, veroorzaakt door zijn eigen oom. God heeft gewild dat Gift een knappe en heerlijke jongen is, maar erg verlegen met zijn littekens. Dat is begrijpelijk. Maar zijn littekens veroorzaken ook nog grotere problemen. Omdat hij nog in de groei is, kunnen de littekens levensbeperkende mismaaktheid ten gevolge hebben. Zijn huid is namelijk niet meer elastisch en daarom moeten er voortdurend huidtransplantaties plaatsvinden. Alleen zo kan hij normaal groeien. Het is een langzaam en pijnlijk proces. En het is kostbaar. Mevr Miyanda is nu zijn wettige voogd en ze kan met hem naar Zuid-Afrika reizen voor zijn behandeling, maar de onkosten zijn te hoog. Het Shriners Brandwondencentrum in Sacramento, California is bereid gevonden correctieve chirurgie toe te passen, als de Alkare Stichting Gift met een begeleider af kan leveren bij het brandwondencentrum en voor onderdak kan zorgen.

Daarom hebben we het Gift Gala georganiseerd – de datum is 6 oktober 2007 en de avond moet \$ 20,000 dollar opbrengen - die zijn nodig voor de onkosten voor Gift en voor de overige projecten van de Alkare Stichting: de weeshuizen in Uganda en Mexico.